



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ

ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 11ο χιλ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση - Αττικής, Αθήνα Τηλ.: 210 2840 140-7, Φαξ: 210 2816 787
www.heliospasta.gr • e-mail: info@heliospasta.gr

emik | noveltv



Κάτι
...μαγειρεύουν
οι Καρδικάυτσαροι



*Κάθε Χριστούγεννα,
γνώριμες μυρωδιές και γεύσεις έρχονται στη μνήμη μας
από τα παιδικά μας χρόνια.
Γεύσεις μοναδικές κι αλησμόνητες.
Αυτές τις γιορτές,
ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη το άγχος της δουλειάς
και ας ταξιδέψουμε με τις γεύσεις της καρδιάς μας
σ'έναν παραμυθένιο κόσμο.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ*



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ



«Ξέρετε το λόγο που μαζευτήκαμε απόψε εδώ», ξεκίνησε την εισήγησή του ο Κακίων.

«Γκρρρρ! Πάλι Χριστούγεννα»,
γρύλισε ο Κακίων, ο αρχηγός των Καλικάντζαρων.
«Πρέπει να συγκαλέσω αμέσως έκτακτη
Γενική Συνέλευση όλης της Καλικαντζαροπαρέας
για να σταματήσει μια για πάντα αυτό το καλό».
«Ξέρετε το λόγο που μαζευτήκαμε απόψε εδώ»,
ξεκίνησε την εισήγησή του ο Κακίων.
«Θα φάμε μακαρόνια», πετάχτηκε ο Γουργουρίων,
ο καλικάντζαρος που τρελαινόταν για ζυμαρικά.
«Σιωπή! Πρέπει να εμποδίσουμε τον Αη-Βασίλη
και τα ζωτικά να μοιράσουν δώρα τα Χριστούγεννα»
«Τα πράγματα είναι απλά», πήρε το λόγο ο
Γενικός Γραμματέας Κακικάντζαρος.



«Ρίχνουμε καρβουνόσκονη, γίνονται όλα μαύρα,
τους αρπάζουμε, τους κλειδώνουμε στη σοφίτα,
no more Δώρα Χριστουγέννων».



«Γρήγορα Φανούρη! Φέρε μου spaghetti ΗΛΙΟΣ Νο 6», διέταξε η κα Αη-Βασίλη

Έτσι κι έγινε. Την ώρα που ο Φανούρης, το ζωτικό, φόρτωνε το τελευταίο δώρο στο έλκλιθρο, ακούστηκε ένα «γκρτζτσρσμπαμ» και μαύρο σκοτάδι απλώθηκε παντού. «Θα μου λασπώσουν τα μακαρόνια», τσίριξε η κα Αη-Βασίλη από την κουζίνα. «Everything is under control», είπε ο Κακίων. «Μα πότε θα φάμε μακαρόνια;», ρώτησε ο Γουργουρίων.

Στριμωγμένοι στη σοφίτα ο Αη-Βασίλης και η παρέα του έψαχναν τρόπο για να το σκάσουν. «Το βρήκα!», ανέφώνησε ο Φανούρης. «Εδώ ο Γουργουρίων κρύβει τα μακαρόνια». «Γρήγορα Φανούρη! Φέρε μου spaghetti ΗΛΙΟΣ Νο 6», διέταξε η κα Αη-Βασίλη Όλοι στρώθηκαν στη δουλειά. Έβρασαν τα μακαρόνια, τα στράγγιζαν, τα βουτύρωσαν, τα έδεσαν το ένα με το άλλο **κι έφτιαξαν ένα μακρύ μακαρονόσχοινο.** «Ο.Κ. Φτάνει μέχρι κάτω», είπε ο Φανούρης. «Θ'αντέξει όμως;», ρώτησε ο Αη-Βασίλης που δεν φημιζόταν και για τη σιλουέτα του. «**Μακαρόνια ΗΛΙΟΣ είναι βρε ανόητε,** τον αποπήρε η κα Αη-Βασίλη.



«Το σκάνε», φώναξε. «Γρήγορα στη σοφίτα»

Ο Κακίων άκουσε θόρυβο και γύρισε να δει τι συμβαίνει.

«Το σκάνε», φώναξε. «Γρήγορα στη σοφίτα».

«Τα μακαρονάκια μου...», κλαψούρισε ο Γουργουρίων.

«**Καλά Χριστούγεννα**», τους ευχήθηκε η κα Αη-Βασίλη, που είχε μείνει τελευταία γιατί λυπόταν τους καημένους τους Καλικάντζαρους.

Χριστούγεννα ήταν.

Τσα-ίσα που πρόλαβε να τους ετοιμάσει κάτι να τσιμπήσουν και πιάστηκε από το μακαρονόσχοινο για να προλάβει τους υπόλοιπους.



«Φεύγουν! Φεύγουν!», τσίριζε ο Κακίων



«Κακίων δεξ!», είπε ο Γουργουρίων.

«Μια αγχιστή μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα και βασιλικό. Μισό λεπτό να φάμε και τους κυνηγάμε».

*«Δεν θα προλάβουμε», επέμεινε ο Κακίων. «**Μα είναι μακαρόνια ΗΛΙΟΣ**»,
είπαν όλοι οι Καλικάντζαροι με μια φωνή και στρώθηκαν όλοι στην πεντανόστιμη μακαρονάδα.
Έτσι και φέτος θα δούμε τον Αη-Βασίλη να μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά του κόσμου.*